

Nora Mukabel, 7 år.

Monstret och rymden

Ett monster som kan flyga i rymden. Han brukar flyga runt jorden och se vad som händer. Han är en jättesnäll person. Han hjälper dem som behöver det. Monstret heter Roun. Han bor i en rymdbod, som flyger i rymden.

Monstret kan trolla, då har han hjälp av en hjälpare. När monstret ska trolla flyger hjälparen ner på jorden för att hjälpa honom.

Det var en som var elak mot Roun. Han bodde på jorden men kunde flyga ut i rymden. Han var dum mot andra också, då försökte Roun hjälpa dem. Men det gick inte.

Han som var dum hade kompisar som också var dumma. Han som var dum hade ett halsband. Om han tog av sig halsbandet så kunde han inte flyga.

Roun, hjälparen och människorna ville ta halsbandet från den dumme. Roun flög runt den dumme flera varv så att han blev yr och ramlade. Då kunde Roun och hans hjälpare ta halsbandet. Roun sa:

- Om du vill ha tillbaka halsbandet så måste du vara snäll mot alla.

Då sa den dumme:

-Jag ska vara snäll mot alla. Ge mig halsbandet.

Men den dumme lurade dem. Han tog halsbandet och sprang.

Den dumme flög till rymdboden för att ta Rouns trollstav. Det gick inte för där fanns hjälparen som vaktade rymdboden. Så kom Roun till rymdboden och sa:

-Vad gör du i min rymdbod?

Då flög den dumme ner på jorden igen. Då kom den dummes vänner. Roun sa:

-Har du inte sagt till mig att du inte ska vara elak mer?

Då svarade han:

-Jo, det sa jag, men jag lurade dig!

-Jag gillar inte att någon luras för mig.

Den dumme skrattade åt Roun.

-Det är inte roligt, sa Roun.

-Jag gillar när det är roligt för mig!

-Du behöver tänka på de andra också, om de tycker att det är roligt.

Roun och hans hjälpare gick fram till den dumme.

-Nu får du lämna tillbaka halsbandet.

Då skrattade den dumme.

-Jag kommer aldrig att ge tillbaka halsbandet. Det är mitt!

-Vill du att vi ska bråka? Sa Roun.

-Jag tycker inte om att bråka, men ibland blir jag tvingad till att bråka. Om jag bråkar med dig , kommer det inte alls blir bra.

Den elaka sa:

-Jag vill inte bråka. Jag lovar att inte bråka något mer, jag ska vara snäll mot de andra.

Då blev den elake och Roun vänner. Roun och den dumme gick runt på jorden för att se att allt var bra. Nu var det bra på jorden.